

# Kunstwerken in smeedstaal op de kruisweg in Moresnet

In het begin van de 20e eeuw leefde Broeder Valenz Zimmermann in het klooster van de Paters Franciscanen in Moresnet. Had hij de opdracht gekregen van zijn oversten om een bijdrage te leveren aan de verfraaiing van de kruisweg of was zijn aanwezigheid in Moresnet niet voorzien? Niemand weet het. De kunstenaar had het vak geleerd, hij had een echt talent en een ware kunstzinnige gave. Bij toeval leefde hij hier gedurende de bouw van de kruisweg.



Valenz Zimmermann ontwierp het werk uit eigen inspiratie. Hij maakte projecten en plannen, zette ze op papier, sneed de schetsen uit in metalen platen, hij maakte rozetten en diverse motieven. Hij ging te werk met een opmerkelijke behendigheid en geïmproviseerd gereedschap. Zijn zorgvuldigheid was buitengewoon, alleen al op de leeuw van de vierde statie werkte hij 8 dagen.

Laten we hierbij opmerken dat Mijnheer Lousberg uit Gemmenich drie jaar leerling was bij de kunstenaar.

Ook een echte Moresnetter heeft naast en onder leiding van Valenz Zimmermann gewerkt: Gérard Paulus, geboren in Moresnet op 15-9-1885.

Een brief die op het laatste ogenblik gered werd uit de vlammen bleek zijn leercontract te zijn van 5-9-1901 tot 20-9-1905. Toen men in 1899 begon met de grondwerken voor de kruisweg was hij een van de arbeiders. Als proefstuk maakte hij het smeedwerk van de uitgangspoort en de hekken van de 14e statie.

*Na zijn leerperiode bracht hij enkele jaren door in Keulen. Hij trouwde in 1913 met Joséphine Malmendier uit Moresnet. Hij werkte aan de bouw van het viaduct, en ook aan de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. Hij zette zijn kunstzinnige praktijk verder in een zelfgemaakt atelier. Hij realiseerde een bestelling voor de kerk van Henri-Chapelle, te weten 6 luchters versierd met rozen, klimop en Franse lelies. Hij maakte ook meerdere ramen voor schilders-*



*rijen en spiegels, die nog steeds in het bezit zijn van zijn 9 kinderen. Hij werd begraven in Moresnet op 24-5-1965.*

Ook François Paulus, broer van Gérard, was leerling in dezelfde ploeg.

Uittreksels : kroniek 4 - Auteur: J.Langohr (Gemmenich)

Vertaling : Hubert Van den Bergh - Lommel.

