

# Jaarprogramma 2021



## Moresnet - Chapelle

1750 - 2021

“Maria,  
vol van genade!”

### Mariabedevoortsoord Moresnet

Place Arnold Franck 1

B 4850 Moresnet-Chapelle

Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105

Email: [wallfahrt-moresnet@gmx.net](mailto:wallfahrt-moresnet@gmx.net)

Internet: [www.moresnet-chapelle.com](http://www.moresnet-chapelle.com)

## Jaarprogramma

### Heilige Missen

Zondag	9.00 u. gedurende de pandemie (Duits) 10.30 u. (Duits / Frans)
Maandag	9.00 u. (Frans)
Dinsdag	18.00 u. (Duits)
Donderdag	19.00 u. (Duits)
Vrijdag	10.00 u. (Duits)
Zaterdag	18.00 u. (Duits)

### Biechtgelegenheid

- \* Na elke H. Mis
- \* Donderdags vanaf 18 uur
- \* Zaterdag vanaf 17 uur
- \* Volgens afspraak

**Voertuigenzegening** mogelijk na de H.Mis

### Elke 1<sup>o</sup> vrijdag van de maand H. Hart-viering

10.00 u. H.Mis, aansluitend aanbedding en biechtgelegenheid tot aan het “Engel des Heren”

### Elke 1e en 3e woensdag van de maand

12.50 u. H.Mis met de bedevaartsgroep uit Aken

### Medjugorje Gebedsgroep en vrienden

Elke donderdag gebedsavond  
17.30 u. Rozenkrans Vanaf 18.00 u. Biechtgelegenheid  
19.00 u. H.Mis, aansluitend genezingsgebed,  
persoonlijke zegen en aanbedding tot 20.30 u.

### Kruisweg in het kruiswegpark

In de Veertigdagentijd elke vrijdag om 15.00 uur  
Elke eerste vrijdag van de maand van 7 mei  
tot 1 oktober om 15.00 uur

**Mariale Gebedsavond op zondag** met de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde

**Via Livestream:** [www.kommel.nl/livestream](http://www.kommel.nl/livestream)

17.00 u. Lofprijzing en inleiding  
18.00 u. Aanbedding, rozenkrans  
19.00 u. H.Mis

**Data 2021:** 28.2; 28.3; 30.5; 27.6; 1.8; 3.10; 31.10;  
28.11; 26.12.

## Algemene Informatie

**Groepen zijn hartelijk welkom** wanneer het weer mogelijk is vanwege de pandemie.

Aanmelding a.u.b. minstens een maand van tevoren. Er is de mogelijkheid tot ontvangst in de pelgrimszaal (a.u.b. tijdig aanvragen)

De bedevaartsplaats (met de kerk, de Mariakapel en het kruiswegpark) is het **gehele jaar geopend**.

U kunt in het secretariaat **H. Missen bestellen** voor de Eucharistievieringen in de kerk. Bij het secretariaat is ook de **kloosterwinkel** gevestigd.

Mensen die graag in het klooster, de kerk, de Mariakapel of het kruiswegpark willen **meewerken, zijn hartelijk welkom!**

Elke maand verschijnt de **Maandbode** met een geestelijke impuls en actuele informatie in het Duits en het Frans. Deze is ook te lezen op de website en te ontvangen per email.

**Aanmelding:** [maria.moresnet@gmail.com](mailto:maria.moresnet@gmail.com)  
(met vermelding Duits of Frans)

Voor mensen die graag **per bank een gift** willen geven, bestaat de volgende mogelijkheid om het

**Mariaheilgdom en het kruiswegpark te ondersteunen:**

**IBAN: BE36 0682 2589 9081**

**BIC: GKCCBEBB** t.n.v. *Pélerinage Marial de Moresnet Chapelle A.S.B.L.*

**Giften voor de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde:**

**IBAN: NL76 INGB 0003 4563 14**

**BIC: INGBNL2A** t.n.v. De Kommel – Maastricht

# Gebeden

## Magnificat

(Lc.1,46-55)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.  
Zijn keus viel op Zijn eenvoudige dienstmaagd:  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  
de Machtige, groot is Zijn Naam!  
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  
voor ieder die Hem erkent.  
Hij doet zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft Hij uiteen;  
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, -  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;  
behoefte schenkt Hij overvloed, -  
maar rijken gaan heen met ledige handen.  
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,  
Zijn milde erbarming indachtig,  
zoals Hij de vaders heeft beloofd,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  
Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest.  
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

## Tot u nemen wij onze toevlucht

Tot u nemen wij onze toevlucht:  
wees onze bescherming,  
heilige Moeder van God,  
wijs onze gebeden niet af  
als wij in nood zijn,  
maar verlos ons uit alle gevaren,  
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

## Gebed van paus Franciscus

### Jezus, Maria en Jozef,

in U overwegen wij de schittering van de ware  
liefde, tot U richten we ons vol vertrouwen.  
Heilige Familie van Nazareth, maak ook onze  
gezinnen tot plaatsen van verbondenheid  
en cenakels van gebed, waarachtige scholen  
van het Evangelie en kleine huiskerken.  
Heilige Familie van Nazareth, zorg dat er in de  
gezinnen nooit meer sprake is van geweld,  
geslotenheid en verdeeldheid; dat al wie gekwetst  
of geschandaliseerd is snel troost en genezing mag  
kennen.  
Heilige Familie van Nazareth, doe in ons allen  
het besef herleven van het heilige en onaantastbare  
karakter van het gezin, van de schoonheid ervan naar  
het plan van God. Jezus, Maria en Jozef, hoor ons,  
verhoor ons gebed. Amen.

## Gebed van de H. Franciscus

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede:  
laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn;  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt;  
laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  
Heer, help mij  
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn  
als om anderen gelukkig te maken;  
niet zozeer om zelf begrepen te worden  
als om anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden  
als om anderen te troosten;  
niet zozeer om bemind te worden  
als om te beminnen;  
want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

## Gebed van paus Franciscus

**Maagd en Moeder Maria**, gij die, door de  
Geest ertoe bewogen, het Woord van het leven  
hebt ontvangen in de diepte van uw nederig  
geloof, geheel gegeven aan de eeuwige God,  
help ons “ja” te zeggen in de meer dan ooit  
dwingende noodzaak de Blijde Boodschap van  
Jezus te doen weerklinken.  
Gij, vol van de tegenwoordigheid van Christus,  
hebt Johannes de Doper vreugde gebracht,  
en hem doen opspringen in de schoot van zijn  
moeder. Gij hebt, opspringend van vreugde,  
de wonderwerken van de Heer bezongen.  
Gij die voor het kruis bleef staan met een  
onwankelbaar geloof, en de vreugdevolle troost  
van de verrijzenis ontving,  
gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting  
van de Geest, opdat de evangeliserende Kerk  
geboren zou worden.  
Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van  
verrezenen om aan allen het Evangelie van het  
leven te brengen, dat de dood overwint.  
Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te  
zoeken, opdat de gave van de schoonheid die  
niet dooft, allen bereikt.  
Gij, Maagd van het luisteren en van de  
contemplatie, Moeder van liefde, Bruid van de  
eeuwige bruiloft, spreek ten beste voor de  
Kerk, waarvan gij de allerpuurste icoon zijt,  
opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit en blijft  
stilstaan in haar hartstocht om het Rijk van  
God te stichten.  
**Ster van de nieuwe evangelisatie**,  
help ons te stralen in het getuigenis van  
gemeenschap, van dienstbaarheid, van  
brandend en edelmoedig geloof, van  
gerechtigheid en van liefde voor de armen,  
opdat de vreugde van het Evangelie  
de uiteinden der aarde bereikt en geen enkel  
randgebied verstoken is van Zijn licht.  
Moeder van het levend Evangelie,  
bron van vreugde voor de kleinen,  
bid voor ons.  
Amen, Alleluia.